

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Heb jij wat vrije tijd? Wil je deze graag doorbrengen met veel mensen om je heen?

Dan zijn wij op zoek naar jou voor ons woonzorgcentrum en/of assistentiewoningen

INTERESSE? NEEM CONTACT OP MET KELLY VIA
familiehof.woonassistent@vivaltohome.com
OF OP HET NUMMER 03 887 00 19



Familiehof, Provinciale Steenweg 323 Te Schelle



Wij zijn op zoek naar helpende handen van vlotte mensen met het hart op de juiste plaats.

Dit om ons te helpen bij:

begeleiden van uitstappen

iedereen voorzien van hapje en drankje

mooie foto's maken

helpen bij boodschappen doen

een wandeling te maken bij mooi weer

een babbeltje te maken

de gemeenschappelijke ruimtes te decoreren

helpen bij computergebruik

...

het zijn maar enkele voorbeelden!

Heb je een leuke hobby/talent die je graag komt leren/demonstreren aan ons dan ben je ook van harte welkom



Wie zijn wij?

Familiehof is een VZW met verscheidene diensten. Zoals dienstencheques, het woonzorgcentrum en diverse residenties assistentiewoningen.

Waarom vrijwilliger worden?

Ons animatieteam doet ontzettend zijn best om onze bewoners een zinvolle dagbesteding te bezorgen. Om zoveel mogelijk bewoners te kunnen bereiken zijn helpende handen welkom.

Als vrijwilliger geef je zelf aan wat jouw mogelijkheden en talenten zijn. We proberen deze zo goed mogelijk te benutten. Je geeft ook zelf je grens aan. Als vrijwilliger hoef je nooit iets te doen waar je niet 100% achter staat.

Wat verwachten we van jou?

Dat je een persoon bent die vlot van babbel is met het hart op de juiste plaats.

Dat je geëngageerd bent en respect hebt voor onze bewoners en onze visie.

Je bent je er van bewust dat je hulp onbezoldigd is.

Wat mag je van ons verwachten?

Wij bieden u een warm onthaal met de nodige ondersteuning en antwoorden op al uw vragen.



Zomaar, voor niets.
Zomaar, zonder reden.
Een schouderklop, een ruggensteun,
een luisterend oor, een helpende hand.
jij, met je hele ik.
Zomaar voor een ander.
Zomaar, of toch niet,
maar uit engagement.
groter dan eindeloos
en zo broodnodig in ons samenzijn.
Daarom verdien jij
1000 keer dank
en een warm hart.
Niet zomaar, voor niets.
Niet zomaar, zonder reden.
Maar om al jouw keren 'zomaar'

- Katrien Schrijvers -

VRIJWILLIGER
BEDANKT!
JIJ MAAKT HET VERSCHIL