

't Residentje



Huiskrantje WZC Familiehof

Seniorenweek

*In de week van de senioren,
mogen ze eens van zich laten horen
hun gedacht eens zeggen,
ongegeneerd
Ze zijn nog niet zo oud of jong of
gepensioneerd.*

*Het leven van senioren is gekleurd,
't geel en groen van jeugdige dagen
't rood van de liefde, soms wat
verkleurd
't paars van ziekte en tegenslagen*

Tijdens de seniorenweek van 13 tot 22 november, staan er bij ons verschillende uitstappen op het programma: Waasland Shopping en Van Uytzel.

We krijgen ook bezoek van de kinderen van de tweede kleuterklas van de Sint-Lutgardisschool die diezelfde week 'grootouders' als thema hebben. Zij komen samen met ons knutselen!

In deze uitgave

Kerstmarkt
Schelle: een parel aan de
Rupel
Een resident vertelt

Editie 1 - oktober 2015

Een terugblik op september

Uitstap Ikea

Voor de eerste keer gingen we naar de Ikea in Wilrijk. Dit is de grote meubelwinkel op de Boomsesteenweg. Maar hier vonden we niet enkel meubeltjes, je had er ook speelgoed voor kinderen, keukengerei, kussentjes, inpakpapier enzovoorts. We gingen met een 5-tal residenten naar ginder. We hebben in de winkel ongeveer een uurtje rondgewandeld. Zo konden de residenten alles eens bekijken en bestuderen. Nadien zijn we in het restaurant nog een koffie gaan drinken en het strafste van al was dat deze gratis was met de Ikea familie kaart. Dus kregen de residenten en onze vrijwilligers deze keer een stukje appeltaart bij hun koffie. De koffies zijn die namiddag rijkelijk gevloeid en ze smaakten eens zo goed.

Dan was het tijd om richting de kassa te gaan en zo terug naar het WZC. Hier aangekomen konden de residenten recht aan tafel voor hun avondmaal. Het was een super leuke en goedlachse namiddag! Deze is zeker voor herhaling vatbaar.



Senior Fashion

Het was ondertussen weeral een jaar geleden dat we bezoek kregen van Senior fashion. Een kledingbedrijf uit Antwerpen dat een sprankelende modeshow gaf voor senioren met de allernieuwste najaarsmode.

Ze deden een geweldige actie: 2 artikelen kopen = de 3de gratis! De cafetaria barstte uit zijn voegen, onze residenten waren talrijk aanwezig en hadden hun familie, vrienden en kennissen opgetrommeld.

Er werd heel wat gevoeld, gepast en gekocht. Het was een heel aangename namiddag, bedankt voor de aanwezigheid van jullie allemaal.



Een vooruitblik op oktober

Seniorenweek

Van 13 tot en met 20 november is het nationale seniorenweek. Dit jaar is het thema: mobiliteit van gemeenschappelijke ruimten. Kort samengevat: hoe toegankelijk zijn openbare plaatsen voor senioren? Dat gaan we samen onderzoeken!



Dinsdag 17 november: Van Uytsel

Met de seniorenweek in ons achterhoofd gaan we eens testen hoe toegankelijk het tuincentrum Van Uytsel is. Maar vooral, hoe lekker hun taartjes zijn!

Kijk zeker op het infobord in de cafetaria voor wie er die dag mee kan met onze bus.

Donderdag 19 november: Waasland shopping

Ook het shopping center van Sint Niklaas gaan we nog eens bezoeken en dit keer gaan we wat extra aandacht geven aan de toegankelijkheid. Maar we maken zeker ook tijd voor een lekkere wafel met een warm tasje koffie.

Ook hiervoor kan je op het infobord kijken wie er mee kan. Staat jouw naam er niet tussen, geen paniek, dan kom je zeker in december aan de beurt.

Donderdag 26 november: verjaardagsfeest

Alle jarigen van de maand november krijgen die dag een gratis gebakje, maar ook alle andere aanwezigen kunnen voor een democratische prijs genieten van dit heerlijk.

Deze maand komt er een accordeonist voor ons spelen, dus kom zeker mee genieten van deze gezellige sfeer.



Data om te onthouden

Snoepkar : donderdag 5 november en woensdag 18 november in de namiddag

Boekenkar : dinsdag 10 november en 24 november in de voormiddag

Crea ziekenzorg: dinsdag 10 november en 24 november in de namiddag

Kerstmarkt



Vanaf 1
November
2015 is er
Cava
verkrijgbaar!



Een resident vertelt

Met enkele nieuwsgierige residenten zijn we een bezoek gaan brengen aan de brouwerij van Elixir d'Anvers in de Haantjeslei te Antwerpen.

We kregen daar een rondleiding doorheen de brouwerij met als afsluiter een proeverij van de 3 variaties van Elixir: de originele, de advocaat en de Spa (een likeur van 40% alcohol).

Een van onze nieuwsgierige residenten was Alice Claes.

Alice is 92 jaar en geboren te Boom, ze woont echter sinds haar 6 jaar in de Rupelstraat te Niel. Wanneer ze 30 jaar was, is ze samen met haar man op het Peter Benoîtplein te Schelle komen wonen. Ze heeft, net als zovelen uit de Rupelstreek, op den draad en op het geleg gewerkt.

Als kind wist Alice niet dat Elixir d' Anvers bestond, bij haar thuis kwam dit niet op tafel. Ze was echter wel liefhebber van witte rum. Later ontdekte ze dan dat het gele goedje goed was om een verkoudheid of buikpijn te bestrijden, vooral tijdens de menstruatieperiode van de vrouwen was dit een godendrankje.

Alice heeft genoten van de uitstap, ze heeft veel geleerd over Elixir dankzij de documentaires die hen getoond werden. Zelf vond ze de Spa d'Elixir en de advocaat het lekkerste, voor de originele Elixir d'Anvers was ze niet echt te vinden.



Welkom

Welkom aan onze nieuwe bewoners

Verstrepen Louis : kamer B201/2
De Buyser Corneel: kamer B201/1
Rollier Roger: kamer B101

Welkom in je nieuwe huis!!!

Kijk zonder zorgen naar elke nieuwe morgen
want genieten van je oude dag,
is iets dat in ons woonzorgcentrum mag!!!

Weetjes van de maand



De voorbereidingen voor de kerstmarkt gaan stilaan van start.
Ideeën zijn altijd welkom!

In november bedanken we onze vrijwilligers met een kaas- en wijnavond!
Die avond worden ze in de bloemetjes gezet!

Op 16 november start Annelies. Zij zal het animatieteam verwoegen
Welkom!



Bewonerspagina

Overlijdens

We namen met spijt in het hart afscheid van enkele dierbare bewoners. Ook zij krijgen een plaatsje op deze bewonerspagina zodat we hen niet vergeten.

Vercauteren Maria

78 jaar
† 27/09/2015

Van Cauteren Arnold

83 jaar
† 04/10/2015

Wij wensen de familie veel sterkte toe.



Verjaardagen!

Op deze pagina zetten we graag onze jarige bewoners in de kijker.



Gorris Jef	78 jaar - 01/11
Poljet Philomene	89 jaar - 02/11
Verelst Anna	91 jaar - 07/11
Magdelijns Denis	89 jaar - 11/11
De Maeyer Josephine	90 jaar - 14/11
Jansen Annie	94 jaar - 18/11
Biermans Yvonne	88 jaar - 21/11
De Belder Cois	73 jaar - 24/11
Van Nerom Germaine	91 jaar - 28/11
Smet Alfonsine	84 jaar - 29/11

**Een dikke proficiat
aan alle jarigen!
De jarigen worden
gevierd op donderdag
26 november in de
cafeteria om 14.00 uur.**



Gebruikersraad

Aangezien de gebruikersraad meer een klaagurtje is in plaats van een opbouwende gespreksgroep, wordt beslist om het concept van de gebruikersraad te veranderen. Het verslag van de gebruikersraad is steeds in te kijken aan het onthaal.

We willen er nogmaals op wijzen dat vragen, opmerkingen, klachten, suggesties en reparaties steeds kunnen meegedeeld worden via het daarvoor voorziene document. U vindt dit aan het onthaal.

De Directie

Volgende gebruikersraad zal doorgaan in december. Het zal een moment worden waarop we jullie gaan informeren over het reilen en zeilen in ons woonzorgcentrum.

Ook veranderingen, nieuwe afspraken, nieuwe personeelsleden kunnen dan voorgesteld worden.

We hopen zo om terug een vrolijke noot te brengen in de gebruikersraad.



Schelle: parel aan de Rupel

Het Laarhof

Het ontleent zijn naam aan Jan Van Laere, de echtgenoot van Katelijne Sanders, die in 1379 het goed van haar vader had geërfd. Slechts begin 14de eeuw zal men dit hof beginnen te vermelden als het hof ter Schelle of hof te Lare. Daarvoor sprak men steeds van Hagelsteen: te Schelle inder Hagelstene goet (akte 1299) toen Jan Berthout het verkocht aan Jan Sanders, de heer van Cleydael. Door de erfopvolging bleef het tot 1680 eigendom van de familie Sanders.

In 1829 kwam het kasteel in het bezit van de familie van Ravenstyn. In 1831 liet Fr. Van Ravenstyn het kasteel grondig renoveren. Na zijn dood bracht Johannes van Ravenstyn tussen 1840 en 1845 grote veranderingen aan. Uit deze periode dateert de toegangspoort met twee torens. Jaren later tijdens de tweede Wereldoorlog werd het slot verwaarloosd. Vermits het vanaf 1947 onbewoond was, verkocht de familie het aan de electriciteitsmaatschappij Interescout met bijhorende gronden.



Stefan



Algemene weetjes

Neem zeker eens een kijken op onze website:

www.familiehof.be

Er staan al heel wat foto's op van onze animatieactiviteiten van 2015!



Wanneer de was door de familie gereinigd wordt en u heeft een nieuw kledingstuk om aan te doen, moet dit eerst afgegeven worden aan het onthaal zodat dit gelabeld kan worden.

Wanneer de was door de wasserij gereinigd wordt, mag u dit nieuwe kledingstuk reeds aandoen. Het wordt in de wasserij gelabeld op uw naam wanneer dit gewassen wordt.

Contact opnemen

Neem voor meer informatie over onze diensten contact met ons op:

WZC Familiehof
03 887 00 19
info@familiehof.be

Zelf zin om mee te werken aan dit krantje? Je kan je ideeën en suggesties mailen naar: ergo@familiehof.be



Lachen is gezond

Een goochelaar zit op een cruise schip en doet allerlei trucjes. Maar elke keer zegt een papegaai: "De kaart zit in je broekzak!" of "Dat konijn kwam uit die doos!" Die goochelaar wordt het na een tijdje wel zat dat die papegaai de hele tijd zegt hoe zijn trucs in elkaar zitten, dus hij stopt er maar mee. De volgende dag vergaat het schip. Gelukkig weten de goochelaar en de papagaai zich aan een stuk hout drijvende te houden. Na 3 uur alleen elkaar te hebben aangekeken zonder wat te zeggen, roept de papegaai: "Ok, ik geef het op, waar heb je het schip gelaten?"

Een interviewer interviewt een goochelaar. Zegt de interviewer: Wat is uw favoriete act? Zegt de goochelaar: Het doorgezaagde meisje. Zegt de interviewer: Heeft u ook kinderen? De goochelaar zegt: Ja, twee en een half.

Raadsels over Halloween

Hoe opent een skelet zijn voordeur?
Met zijn sleutelbeen

Waar brengen zombies graag hun vakantie door?
Aan de Dode Zee

Welk is het lievelingsfruit van een vampier?
Een nek-tarine

Waarom vliegt een heks over de berg heen?
Omdat ze er niet onderdoor kan

