

't Residentje



Huiskrantje WZC Familiehof

Kerstwens

Kerstmis staat alweer voor de deur. December is voor velen een toffe maand: eerst de drukte rond Sinterklaas en daarna de gezelligheid van de kerstperiode.

Alles en iedereen komt in de kerstsfeer. De etalages worden versierd, de reclamebladen staan vol met lekkers voor het kerstdiner en de kerstmuziek weerklinkt door de boxen.

Toch roept die kerstperiode hier en daar ook spanningen op. De kerstboom wordt versierd. Het kerstmenu gekozen en goedgekeurd en er wordt nagedacht over een nieuwe kerstwens.

Maar hier klaagt niemand over, nee, Kerstmis is gezelligheid, samen zijn en warmte.

Wij wensen u allen een gezellige kerstperiode met veel vriendschap, een lekker kerstmenu en een goede gezondheid.

Denk alvast eens na over jullie kerstwens, en schrijf hem op, dan krijgt hij een plaats op onze wensenboom!

In deze uitgave

Kerstmarkt
Schelle: een parel aan de
Rupel
Een resident vertelt

Editie 1 - november 2015

Een terugblik op november

Seniorenweek

In de week van 16 tot 20 november was het in heel België de 'week van de senioren'. Dit jaar was het thema 'Mobiliteit en openbare ruimte'. We hebben dan ook weer verschillende activiteiten georganiseerd om het thema in de kijker te zetten.

Zo was er een gezelschapsspel van de werkgroep valpreventie "Blijf in balans". Tijdens dit spel kregen de residenten tips om vallen te voorkomen. Het belangrijkste dat we hieruit geleerd hebben is **BLIJF BEWEGEN!!!**

We zijn ook naar het tuincenter Van Uytsel geweest om er naar de kerstversiering te gaan kijken en dat blijft toch magisch. Ook een bezoek aan het Waasland Shopping Center in Sint Niklaas werd gepland.

Op woensdag zijn de kleuters van het tweede kleuterklasje van de Sint-Lutgardisschool te Schelle komen deelnemen aan ons kunstproject. Dit was een drukke maar een leuke voormiddag met heel veel KUNST. Zo konden de kindjes schilderijen maken met knikkers, een portret schilderen, een racebaan maken met behulp van een spons en een kerstman of kerstboom versieren met bolletjes crêpepapier. En dit allemaal onder begeleiding van enkele residenten, vrijwilligers en het animatieteam.

Om deze week af te sluiten vonden wij het belangrijk om onze vrijwilligers eens een keertje in de bloemetjes te zetten. Dit hebben we dan ook gedaan op vrijdag 20 november met een kaas- en wijnavond. Na al dat lekkere eten hebben we nog even ons verstand laten werken door mee te doen aan een quiz. Het was een gezellige avond en we hebben ervan genoten.



Een vooruitblik op december

Sinterklaas

Op 4 december verwelkomen wij Sinterklaas en Zwarte Piet. Voor alle residenten die braaf zijn geweest zal de goedheilig man iets lekkers bij zich hebben. Iedereen is van harte welkom in de cafetaria.

Kerstfeest ziekenzorg

Naar jaarlijkse gewoonte zal het kerstfeest van ziekenzorg doorgaan op woensdag 9 december in zaal de Mikman. Het vertrek is voorzien om 11u. De residenten die zich hebben ingeschreven bij het animatieteam kunnen zich verwachten aan een heerlijk driegangenmenu en een optreden. En dit in alle gezelligheid en warmte van de mensen van ziekenzorg.

Kerstmarkt in WZC Familiehof

NOTEER ALVAST woensdag 16 december IN UW AGENDA! Op die dag zal onze kerstmarkt doorgaan in het WZC. Wij bieden jullie heel wat lekkers aan en ook onze markt is vast en zeker een bezoekje waard. Al de centjes die wij hierbij elkaar krijgen, worden dan ook gebruikt op uitstappen, zodat we steeds een drankje kunnen trakteren. Dus hoe groter de opkomst hoe gelukkiger jullie ons maken!

Verjaardagsfeest

Op maandag 21 december zal er in onze cafetaria een verjaardagsfeest doorgaan voor alle jarigen van december. Deze jarige residenten krijgen een taartje aangeboden door de directie. Uiteraard is iedereen van harte welkom! Deze keer komt er een koor genaamd "De Genieters" onze namiddag vullen met prachtige kersliederen. Zeker en vast de moeite waard om een kijkje te komen nemen.



Data om te onthouden

Snoepkar : dinsdag 8 december in de namiddag en woensdag 23 december in de voormiddag

Boekenkar : donderdag 17 december en dinsdag 29 december in de namiddag

Crea ziekenzorg: dinsdag 22 december in de namiddag

Kerstmarkt



Vanaf 1
November
2015 is er
Cava
verkrijgbaar!



Een resident vertelt

Els De Breuck en Roger Rollier zijn al 61 jaar getrouwd en wonen nu samen in woonzorgcentrum Familiehof. Els is eerst naar hier verhuisd en enkele maanden nadien is Roger zijn grote liefde gevolgd. Samen hebben ze 5 kinderen, 13 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen.

1. Roger en Els, werden de feestdagen bij jullie thuis gevierd of gingen jullie op bezoek bij familie?

Wij vierden de feestdagen meestal thuis.

Er werd een kerstboom gezet en pakjes ondergelegd en er werd vooral veel lekker eten klaargemaakt. Het was altijd heel gezellig rond die periode.

2. Was Kerstmis een groot feest of vond het in kleine kring plaats?

In begin was het eerder in kleine kring met de kinderen en de rest van de familie. Toen de familie uitbreidde met de kleinkinderen en achterkleinkinderen werd de familie langzaam te groot dus werd het feest verspreid over 3 dagen zodat iedereen de kans kon krijgen om eens langs te komen.

Zo werd de drukte ook wat verminderd.

3. Bereiden jullie dan een vaste maaltijd elk jaar of zat er toch wat afwisseling in?

Meestal maakten we warm eten klaar: Kalkoen met frietjes of pannenkoeken.

Er werd vanalles klaargemaakt want niet iedereen lustte alles en we wilden het iedereen wat naar zijn zin maken.

4. Tot slot, heb je nog een kerstboodschap die je met de mensen wil delen?

We hebben niet direct een kerstboodschap maar we vonden het altijd fijn als de familie met de feestdagen langskwam.



Welkom

Welkom aan onze nieuwe bewoners

Welkom in je nieuwe huis!!!
Kijk zonder zorgen naar elke nieuwe morgen
want genieten van je oude dag,
is iets dat in ons woonzorgcentrum mag!!!

Weetjes van de maand

Annelies is gestart als animatrice. Zij stelt zich graag even voor:
Ik ben 22 jaar en woon in Londerzeel, in juni ben ik afgestudeerd in Antwerpen. In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met muziek, ik speel al van mijn 10 jaar slagwerk in de fanfare van Londerzeel. Ik heb een broer die ouder is dan mij en een zus van 18 jaar. Voor ik animatie studeerde heb ik dierenverzorging gedaan. Ik ben dan ook een grote dierenvriend. Ik hoop jullie tegen te komen tijdens een activiteit of op de kamer voor een praatje.

Kelly is bevallen van een
zoon: Vinz!
Proficiat!!!



Bewonerspagina

Overlijdens

We namen met spijt in het hart afscheid van enkele dierbare bewoners. Ook zij krijgen een plaatsje op deze bewonerspagina zodat we hen niet vergeten.

De Buyser Corneel
86 jaar
† 22/11/2015

Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

Verjaardagen!

Op deze pagina zetten we graag onze jarige bewoners in de kijker.



Adam Liliane	84 jaar - 08/12
Verelst Jozef	91 jaar - 15/12
Belderbos Frans	80 jaar - 15/12
De Breuck Els	83 jaar - 21/12

***Een dikke proficiat
aan alle jarigen!
De jarigen worden
gevierd op maandag
21 december in de
cafetaria om 14.00 uur.***



Gebruikersraad

Aangezien de gebruikersraad meer een klaagurtje is in plaats van een opbouwende gespreksgroep, wordt beslist om het concept van de gebruikersraad te veranderen. Het verslag van de gebruikersraad is steeds in te kijken aan het onthaal.

We willen er nogmaals op wijzen dat vragen, opmerkingen, klachten, suggesties en reparaties steeds kunnen meegedeeld worden via het daarvoor voorziene document. U vindt dit aan het onthaal.

De Directie

Volgende gebruikersraad zal doorgaan op donderdag 17 december.

Het zal een moment worden waarop we jullie gaan informeren over het reilen en zeilen in ons woonzorgcentrum.

Ook veranderingen, nieuwe afspraken, nieuwe personeelsleden kunnen dan voorgesteld worden.

We hopen zo om terug een vrolijke noot te brengen in de gebruikersraad.



Schelle: parel aan de Rupel



Het jaar 1912 was voor onze toenmalige burgemeester een jubileumjaar. Sedert 1887 hervulde de heer Steenackers dit ambt. Schelle vierde zijn 25 jaar burgemeesterschap. Heel het dorp stond buiten te kijken naar een enorme stoet praalwagens en tal van gekostumeerde lieden. Hierbij werden tientallen historische taferelen uitgebeeld. Men had echt alles uit de kast gehaald om er iets van te maken. Ook de harmonie met zangkoor deed mee. Om de viering extra allure te geven werd de stoet geopend door ordehandhavers te paard en getrokken sabel. Men kan zeggen dat de man wel graag gezien was. Als geschenk kreeg hij nog een levensgroot portret aangereikt. Na het uitbreken van de oorlog 2 jaar later, week hij uit naar Nederland waar hij in 1916 aldaar stierf.



Stefan



Algemene weetjes

Neem zeker eens een kijken op onze website:

www.familiehof.be

Er staan al heel wat foto's op van onze animatieactiviteiten van 2015!



Wanneer de was door de familie gereinigd wordt en u heeft een nieuw kledingstuk om aan te doen, moet dit eerst afgegeven worden aan het onthaal zodat dit gelabeld kan worden.

Wanneer de was door de wasserij gereinigd wordt, mag u dit nieuwe kledingstuk reeds aandoen. Het wordt in de wasserij gelabeld op uw naam wanneer dit gewassen wordt.

Contact opnemen

Neem voor meer informatie over onze diensten contact met ons op:

WZC Familiehof
03 887 00 19
info@familiehof.be

Zelf zin om mee te werken aan dit krantje? Je kan je ideeën en suggesties mailen naar: ergo@familiehof.be



Lachen is gezond

Mijn brief aan Sinterklaas:

Beste Sint,

mijn wens voor dit jaar is een dikke vette bankrekening en een slank lichaam.

Het zou fijn zijn als u deze 2 niet door elkaar zou halen, zoals vorig jaar.

Bij voorbaat dank...

Sinterklaas en de zinkende boot

Sinterklaas vaart met z'n pakjesboot op zee.

Plotseling stoot het schip op een rots.

Er zit een gat in de bodem waardoor het water naar binnen gutst.

Maar dan komt een van de Pieten op een idee en begint ernaast nog een gat te boren.

"Piet, wat doe je nou?" roept Sint.

"Ja," zegt Piet, "Zo kan het water er ook weer uitstromen."

Raadsels over Kerst

Een kerstman, een fee, een slim blondje en een dom blondje lopen op straat. Ze zien €20 op de grond liggen. Wie van hen pakt het op?

Het domme blondje natuurlijk, want de anderen bestaan niet.

Hoe noem je een raadselachtige kerst ?

Quizmas

De kerstman geeft een van zijn rendierrijders twee dagen vrij van al het zware werk. De rendierrijder is heel blij en gaat daarom op woensdag eens lekker een aantal tripjes maken. Twee dagen later komt hij wederom op woensdag weer terug.

Hoe kan dit ?

Het rendier heet woensdag.

